

VT Zondag 3 B
OLV Heemelvaart (Heemstede)
Zondag 7 maart 2021

Vandaag willen wij over de tempel nadenken, over de ware tempel van God die de Christus en zijn mystieke lichaam is. Ik gebruik de voornaamste gedachten van Bisschop Hendriks en de Vietnamese Kardinaal Van Thuan.

1. De tempel van Jerusalem was voor de Joden zeer belangrijk, het centrum van hun geloof, daar kwamen de Joden hun offers brengen. Alles wat voor die offers nodig was, wordt door Jezus de tempel uitgejaagd en Hij wijst naar zichzelf, naar Zijn lichaam als de tempel die zal worden afgebroken en in drie dagen weer zal worden opgebouwd. Al die offers zijn niet meer nodig, zegt Jezus eigenlijk. Het ware offer is een geestelijk offer en de ware tempel is het lichaam van Christus dat de gedoopten in deze wereld mogen vormen (Hij, de hoofd; de gedoopten, zijn ledematen).

Voor onze zeer complexe tijd, die verlossing zozeer nodig heeft, moet Christus -het ware Tempel van God- zichtbaar zijn in de gehele kerk, en allen in de kerk moeten zijn aanwezigheid uitstralen zoals zo veel christenen doen. Een boer zei eens, toen hem gevraagd werd te zeggen hoe de pastoor van Ars was: *"Ik zag God in een mens."*

2. De Heer is in zijn kerk aanwezig op verschillende manieren:

- op bijzondere wijze in de liturgie van de Kerk, in de persoon van de bedienaar, en heel bijzonder onder de eucharistische gedaanten.
- in de kracht van de sacramenten.
- in zijn Woord.
- in de armen, de zieken, de gevangenen (vgl. Mt 25,31-46).
- in het leven van degenen die *"tot steeds heerlijker gelijkens met Hem zijn herschappen"* (vgl. 2 Kor 3,18). In hen doet God zijn aanwezigheid en zijn gelaat stralend voor de mensen verschijnen.
- in een christelijke gemeenschap die leeft in liefde (vgl. Hand 2,42-48; 4,32-35).

3. Wij mogen ons vragen: Hoe wordt de voortdurende aanwezigheid van de Verrezen Heer, het ware Tempel van God, zichtbaar gemaakt?

Na de val van de Berlijnse Muur, werd de eerste bijzondere vergadering van de Europese bisschoppen gewijd aan de vraag naar de nieuwe evangelisatie van Europa. Een religieus uit Hongarije wees er met nadruk op dat de enige Bijbel die niet-kerkelijke mensen om zo te zeggen 'van een afstand' lezen, het leven van de christenen is. We mogen zeggen dat wij zelf, ons leven, de enige eucharistie is die de wereld van de niet-christenen kan voeden.

We mogen denken aan de christenen in Irak die de Paus in deze dagen bezoekt: ze vormen een klein aantal christenen die in zo gevaarlijke omstandigheden moeten leven. Die christenen zijn in feit een stralende getuigenis van de aanwezigheid van Christus in hun eigen wereld, schapen die de goede Herder leidt. Zoals wij in onze maatschappij getuigen ze van de liefde van Christus: *"Hieruit zullen allen kunnen opmaken, dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder elkaar bewaart"* (Joh 13,35). Wanneer wij elkaar liefhebben, dan ziet men Christus. *Ubi caritas est vera, Deus ibi est*, (*"waar ware liefde is, daar is God"*), verkondigt de oude hymne.

Het is in de eerste plaats dankzij misschien kleine groepen, die dagelijks de aanwezigheid van Christus ervoeren en ervan getuigden, dat de kerk in onze gesecculariseerde Europa en in veel landen nog leeft. In feite kunnen wij overal de aanwezigheid van Christus gestalte geven, zelfs wanneer twee christenen elkaar op de markt ontmoeten of wanneer twee mannen naast elkaar werken of wanneer zij zich als vrijwilligers in de kerk inzetten. Het is genoeg om *'in zijn naam'*, dat wil zeggen in zijn liefde, verenigd te zijn. We ervaren dan de aanwezigheid van de Verrezen die verlicht en troost.

De Kardinaal Van Thuan vertelde over het communistische Vietnam: *"Juist toen alles verloren was, begon Jezus opnieuw door de straten van ons land te lopen. Hij verliet het tabernakel en stelde Zichzelf tegenwoordig in scholen, fabrieken, kantoren en gevangenschappen."* In onze samenleving kunnen wij zijn woorden als onze eigen woorden aanvaarden. Dankzij deze aanwezigheid straalden wij het evangelie om ons heen uit. Dankzij deze aanwezigheid is de tempel, de kerk, schoon, stralend van licht en mooi, en het verlicht de weg en het leven van onze medemensen.

B & Z, laten wij de genade vragen dat deze Vastentijd ons mag bekleden met een nieuwe liefde, een vernieuwde eensgezindheid en vriendschap en grote verdraagzaamheid, zodat de aanwezigheid van Christus in ons midden kan stralen!