

**Paastijd 2 B**  
Sint Jozef (Bennebroek)  
Zondag 11 April 2021

Deze zondag wordt genoemd: Beloken Pasen, Witte zondag en ook Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Beloken of Gesloten Pasen, omdat de deuren waren gesloten en ook omdat het Paasoctaaf wordt afgesloten. Witte zondag want de nieuw gedoopten legden hun witte kleed af op deze zondag en trokken weer hun gewone kleren aan. Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, omdat door het Paasmysterie van Christus de mensheid de genade van God krijgt en het eeuwig leven kan verwerven.

1. In de verschijning van Jezus aan Thomas zien wij de concrete barmhartigheid van Jezus tegenover een van zijn apostelen. Hij kon niet geloven dat zijn Meester uit de dood zou zijn opgestaan. Eerst zien en dan geloven! Hij kon ook de getuigenis van zijn vrienden niet geloven: zij zijn niet in staat geweest om hem te overtuigen dat Jezus leefde, met hen had gesproken, in hun aanwezigheid had gegeten. Tomas moest zelf tasten, horen, zien om te geloven. Hij geeft een duidelijk beeld aan van het ongelooft en van het geloof.

Jezus had respect voor het verlangen van Tomas, veroordeelde zijn zoeken naar feiten niet, integendeel, hij nodigde hem uit zijn wonden te bekijken en aan te raken. Zo kwam Tomas vanuit het 'weten', het 'zien', vanuit zijn 'wetenschap' tot geloof en sprak zijn geloofsbelijdenis uit: 'Mijn Heer en mijn God'. Hij deed een geloofsuitspraak, die nog niemand eerder had gedaan. Het slot van het verhaal is bemoedigend. Niet alleen de leerlingen, maar ook iedereen die gelooft, wordt 'zalig', 'gelukkig' geprezen. Iedereen die zonder te zien, durft en kan geloven.

2. De apostel Thomas heeft een getuigenis gelegd die waardiger is voor ons dan die van de andere apostelen: zijn hart en verstaan waren door twijfels geraakt, door duisternis, door wanhoop maar ze zijn in waar geloof, overtuiging veranderd. Hij heeft in zijn verrezen Heer niet slechts een opgestane mens gezien maar de mensgeworden Zoon van God: "*Mijn Heer en mijn God!*". Het licht en de vrede van de verrezen Heer hebben zijn geest verlicht en vergroot.

Mogen wij vandaag werkelijk ervaren dat Jezus als de verrezen Heer in ons hart komt in deze viering en met de apostel Thomas ons geloof belijden. Na zijn ontmoeting met de verrezen Meester was hij niet meer ongelovig maar gelovig en daarin is hij ons voorbeeld vandaag! De Paastijd is een hernieuwde oproep, een extra kans die de Heer ons geeft om ons geloof in Hem, de levende Heer te vergroten en om zijn licht te laten stralen in ons leven.

Laten we daarom dankbaar de Eucharistie vieren omwille van de barmhartigheid van God voor ons. De heilige apostel Tomas gaf zich gewonnen voor de Heer toen hij Hem mocht ontmoeten. Mogen ook wij ons Hem toevertrouwen op deze genadevolle dag. Ons zalig weten, hoewel we Hem niet gezien hebben en toch geloven.

AMEN