

Paastijd 7 B

Sint Bavo (Heemstede)

Zondag 16 Mei 2021

De Heer bidt voor zijn leerlingen dat ze één mogen zijn, en dat zij bewaard mogen worden voor het kwaad in de wereld. De werking van de Heilige Geest zal hen laten groeien in eenheid, -eenheid in geloof, hoop en liefde - en zal hun geesten ondersteunen opdat zij het zout van de aarde mogen worden, het licht van de wereld.

1. Het Katholieke geloof is zo mooi en zo vruchtbaar dat het als een goede grond is om allerlei soorten kruiden, bloemen en bomen te laten groeien: elk verschillend en mooi in zijn soort. Eenheid in het geloof geeft altijd verschillende en goede vruchten voor de Kerk, de parochies, de wereld.

De eenheid van de gelovigen in het geloof is als de eenheid in een gezin waarin waarden worden gedeeld: de verscheidenheid aan meningen en persoonlijkheden verandert de eenheid niet, maar verrijkt deze eerder.

Jezus vraagt de Vader om deze geestelijke eenheid in waarheid: *"wijd hen toe in de waarheid"*. Daarom zullen we verbonden blijven in gebed met de katholieken van de hele wereld, vooral degenen die lijden vanwege het geloof. De Heilige Geest is de geest van de waarheid, zegt de Heer, en zijn werking leidt de christen naar de waarheid die Christus is (*"Ik ben de weg, de waarheid en het leven"*).

2. En Jezus vraagt de Vader om de genade van eenheid van hart voor zijn leerlingen. De eenheid van hart, met name de naastenliefde was, is en blijft altijd de grote getuigenis van de aanwezigheid van Christus te midden van zijn leerlingen.

Er zullen altijd problemen blijven in het leven van de mensen en van de christenen maar het begrip, de bereidheid om te vergeven, de nederigheid, het geduld, en het vertrouwen, laat de liefde voor elkaar groeien. *"Zie hoe ze elkaar liefhebben"* zeiden de heidenen en het christelijke getuigenis van naastenliefde, van eenheid van hart, bracht de heidenen ertoe Christus te volgen en hun naasten lief te hebben zoals Christus ons heeft liefgehad.

Maar de genade van God is nodig om de naastenliefde te laten groeien in de ziel en in de gemeenschappen, daarom vraagt Jezus de Vader *"dat ze één mogen zijn zoals wij"*. De Heilige Geest, die de liefde van God is, laat ons groeien in liefde voor elkaar.

3. Jezus bidt voor zijn leerlingen. Hij bidt dat zij bewaard worden van het kwaad in de wereld, dat zij altijd de waarheid toegewijd blijven. Is dat niet bidden voor om het onmogelijke? Natuurlijk niet.

Een mooi getuigenis daarvan vinden wij in de brief aan Diognetus die rond 150-180 door een onbekende Christen geschreven is aan zijn heidense vriend Diognetus om antwoord te geven op een aantal vragen over het Christendom. Ik heb er maar twee zinnen uitgenomen:

"De christenen verschillen niet van de anderen, noch door het land dat ze bewonen, noch door de taal die zij spreken, noch door hun klederdracht, evenmin leiden zij een bijzonder soort leven. Ze brengen hun leven op aarde door, maar het zijn burgers van de hemel.

Ze gehoorzamen aan vastgelegde wetten, maar door hun levenswijze gaan zij die wetten te boven. Ze zijn arm, maar maken velen rijk (2 Kor 6,9-10). Worden zij beschimpt, dan zegenen zij (1 Kor 4,12)."

Broeders en zusters, Jezus bidt dat wij die wel in de wereld zijn onze wereld mogen verlichten en verwarmen met ons getuigenis van eenheid en liefde. Om dat vol te houden hebben we geloof, hoop en liefde nodig, deugden en kracht die de Heilige Geest in het hart uitstort.

We zijn vandaag op de derde dag van de Pinksternoveen. De leerlingen baden samen met Maria om de Heilige Geest. Moge de Heilige Geest onze geest verlichten en zijn vuur in ons hart laten branden om een getuigenis van Christus af te leggen door onze levenswijze.