

Beste medeparochianen,
broeders en zusters,

Vandaag vieren wij het Hoogfeest van de
Hemelvaart van de Heer.

Ik weet nog goed toen ik bij de PTT werkte,
bij de Post in Amsterdam,
hoe blij wij waren als het Hemelvaartsdag was.
Zomaar een vrije dag.

Maar ik denk dat de meeste van mijn collega's
nauwelijks iets van de betekenis wisten
van Hemelvaartsdag.

En als ze er al enig idee van hadden
dan was het hooguit dat Jezus
misschien wel als een soort raket omhoog vloog
en vervolgens in het luchtledige verdween.

Ja, als dat het enige is
wat je bij Hemelvaart kunt voorstellen
dan wordt het bijna iets belachelijks.
En ik merkte ook hoe moeilijk ik het zou vinden
om hun iets van die werkelijke betekenis van dit feest
te kunnen uitleggen.

Daarom wil ik u eerst eens meenemen
naar een gelijkenis.
Nederland wint de Europacup voetballen.
1988.

Ik was toen 38 jaar, lang geleden dus!
Ik hoef u niet te vertellen
dat ik eigenlijk niets van voetbal af weet.
Maar met internet en met je computer
kom je tegenwoordig een heel eind.
1988 dus.

Het Nederlands elftal was afgereisd naar gastland Duitsland
voor de voetbalwedstrijden van het Europees kampioenschap.
En inderdaad, ze bereiken de finale,
en winnen zelfs het kampioenschap.

De finalewedstrijd in München, Zuid Duitsland
tegen Rusland.

Nederland wint met 2-0.

Het was het eerste Europees kampioenschap van Nederland
en tot nu toe nog het enige!

En dan gaat het Nederlands elftal weer terug naar Nederland.

In Nederland was ondertussen een groot volksfeest ontstaan.

Heel Nederland stond op zijn kop.

De inhuldiging vond plaats in Amsterdam.

Eerst een rondvaart door de Amsterdams grachten,
waarbij de spelers uitbundig werden toegejuicht.

En dan de inhuldiging op het Museumplein,
waarbij natuurlijk trots de Europacup
werd getoond en gekust.

Wel, waarom vertel ik u dit hele verhaal?

Het doet me namelijk een beetje denken
aan Jezus die de strijd tegen het kwaad
heeft gewonnen.

Goede Vrijdag.

De dood, eigenlijk de duivel, de satan,
dacht dat hij had gewonnen.

Jezus hing aan het kruis op Golgotha,
stierf, werd van het kruis afgenomen
en in het graf gelegd met een grote steen ervoor.

Maar één ding vergat 'de dood'.

Hij had wel Jezus lichaam kunnen doden.

Maar hij vergat dat er nog
een lijntje was, een geloofslijntje,
tussen Jezus en God zijn Vader.

En dat lijntje had 'de dood' niet kunnen doorknippen.

Want Jezus bleef vertrouwen op God zijn Vader.

Ook toen Hij aan dat kruis hing.

En zo bad Jezus:

'Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.'

En omdat dat lijntje in tact was gebleven,
kon God de Vader zijn Zoon op de derde dag
doen opstaan uit de doden.

Pasen.

De verrijzenis.

De satan dacht eerst dat hij had gewonnen.

Maar nu verrees Jezus uit de doden.

De laatste slag was voor Jezus.

En zo had Jezus tenslotte de dood zelf overwonnen.

Dan blijft Jezus nog veertig dagen
bij zijn leerlingen,
om hun te laten zien dat Hij werkelijk is verrezen
uit de doden.

Maar dan op veertigste dag, vandaag dus,
Hemelvaartsdag,
begint de inhuldiging.

Jezus gaat terug naar zijn Vader in de hemel.
om vervolgens plaats te mogen nemen
op de eretribune.

Aan de rechterhand van God de Vader.

Daar mag Jezus nu zitten,
nadat Hij eerst dus de dood hier op aarde
heeft overwonnen.

En dan op de vijftigste dag, Pinksteren,
mogen wij allemaal delen in dat overwinningsfeest.
Dan wordt de Heilige Geest uitgestort over de leerlingen.

En weet u wat ik zo grappig vind.

U weet ik ben helemaal geen voetballiefhebber.

Ik ben een muzikliefhebber.

Maar zelfs ik genoot van de feestvreugde
van het Europees kampioenschap van Nederland.

Ik kan nog geen balletje trappen.

Maar ik had wel het gevoel als Nederlander:

Maar 'wij' hebben gewonnen.

Hoort u het: 'wij'!
Zelfs ik zong mee in het koor:
Nederland is kampioen.
Wij hebben gewonnen.

Zo mogen ook wij nu delen in de overwinning van Jezus.
Diep in ons hart mogen wij nu al iets
van die overwinning van Jezus over de dood ervaren.
Ons lichaam zal nog gewoon moeten sterven
en zal pas bij de wederopstanding der doden,
bij de laatste bazuin,
mogen delen in de verrijzenis van Jezus.
Maar nu al mogen wij iets ervaren
van die Verrijzenis van Jezus in ons hart.
Nu al mag er iets van hoop zijn
en het vertrouwen dat de dood
uiteindelijk niet het laatste woord zal hebben.

En daarom: Feest.
Ook al kunt u nauwelijks een balletje trappen.
Ook al is geloof nog zo klein,
zo klein als een mosterdzaadje.
Het is feest.
Jezus heeft de dood overwonnen
en mag nu zitten op de eretribune,
aan de rechterhand van God de Vader.
'Wij' hebben gewonnen!
Alleluia.
Amen.