

Beste medeparochianen,
broeders en zusters,

Vandaag mogen wij het Hoogfeest vieren van Pinksteren.
De komst van de Heilige Geest.
Ik zou natuurlijk kunnen proberen om
een hele mooie preek
over de Heilige Geest te gaan houden.
Maar toch geloof ik dat we eigenlijk niet
zouden moeten 'preken' over de Heilige Geest,
maar dat we vooral de Heilige Geest
zouden moeten 'ervaren'.

Om even een vergelijking te maken.
U weet dat ik heel veel van muziek hou.
Natuurlijk kun je daar eindeloos over praten.
Maar waar het uiteindelijk om gaat bij muziek
is natuurlijk om het horen.
Mooie muziek moet je horen.
Zo is het denk ik ook met de Heilige Geest.
Natuurlijk kun je daar theologisch heel veel over zeggen.
En dat moet natuurlijk ook.
Maar nog belangrijker is:
hoe kun je de Heilige Geest ervaren?

In de eerste lezing horen we dan gelukkig ook
hoe je de Heilige Geest kunt ervaren.
Drie dingen.
Als eerste: als een stevige wind.
Het huis waar de apostelen samen met Maria bijeen waren
om te wachten op de komst van de Heilige Geest
werd ineens vervuld van een hevige wind,
die plotseling opstak.

Nog niet zo lang geleden ging ik met de fiets
voor het vieren van de Heilige Mis
van Bennebroek naar Heemstede.

En er was net een enorme storm die ochtend,
maar het regende gelukkig niet.
Dus ik kon gewoon met de fiets gaan.

Maar ik werd compleet door de wind
vooruit geblazen.
Zonder enige moeite vloog ik vooruit.
En ik was zo mogelijk nog vroeger dan ik altijd al ben.

Dat is een beeld van de Heilige Geest.
Alsof alles meewerkt.
De wind in de rug.
Of, als je in een zeilbootje zit,
de zeilen zo richten,
dat je zoveel mogelijk wind vangt.
Zo wil de Heilige Geest ons helpen.
Als een stevige wind.

Dan het tweede wat we zien van de Heilige Geest.
Tongen als van vuur daalden op de apostelen neer.
Je ziet dat wel eens op oude schilderijen.
Dan zie je boven de hoofden van de apostelen en van Maria,
allemaal kleine vuurvlammetjes.
Tongen van vuur.
De Heilige Geest maakte de apostelen vurig en enthousiast.

En dat vuur werkte ook aanstekelijk.
Het kwam op ieders hoofd terecht.
Ook dat kennen wij wel.
Als een persoon enthousiast wordt
dan werkt dat aanstekelijk.
Dan worden mensen om hem heen ook enthousiast.
Dat is precies wat er gebeurde op deze eerste Pinksterdag.
De Heilige Geest verschijnt als een vuur,
dat vervolgens als kleine vuurvlammetjes
van de ene persoon naar de andere persoon overslaat.
De hele groep werd enthousiast.

En dan tenslotte lezen we dat de apostelen
in vreemde talen begonnen te spreken.
Woorden die ze zelf niet eens kenden.
Geen woorden dus die ze met hun verstand bedachten.
Maar spontaan woorden vanuit hun hart.

En weet u wat het bijzondere was:
juist die woorden konden de mensen
in Jeruzalem precies verstaan.

Als je soms bepaalde politici hoort spreken
dan weet je al vanaf de eerste zin:
oh, dat wordt helemaal niets.
Allemaal moeilijke woorden.
En na vijf minuten weet je nog niet
waar ze het eigenlijk over hebben.
Ook wij priesters kunnen daar soms wat van.
Allemaal theologische hoogstandjes,
en na vijf minuten weet je nog niet
wat die priester eigenlijk wilde zeggen.

Nou, de Heilige Geest werkt heel anders.
Dan wordt de taal zo eenvoudig
dat de mensen de woorden
als het ware in hun eigen moedertaal kunnen verstaan.
Zo vertrouwd.
Zo dichtbij.
Zo van hart tot hart.

Maar hoe kunnen wij als het ware
met de Heilige Geest meewerken?
Misschien mag ik dat nog eerst even
met een vergelijking toelichten.
Want de Heilige Geest kun je namelijk ook vergelijken
met een duif.
In Amsterdam, vóór het paleis op de Dam,
kunnen de toeristen heel eenvoudig wat duivenvoer kopen.
En dan komen de duiven gewoon op je hand zitten
om te eten.
Maar als je dan even een verkeerde beweging maakt,
ja, dan vliegt zo'n duif natuurlijk hals over kop weer weg.
Nou, de tweede lezing geeft een paar voorbeelden van
wanneer de Heilige Geest als het ware weer wegvliegt.
Ruzies.
Daar kan de Heilige Geest absoluut niet tegen!
Partijschappen, wij zouden zeggen: polarisatie.
Dat wil zeggen, nooit eens naar een ander kunnen luisteren.

Driftbuien. Dat wil zeggen: niet meer kunnen stoppen
met je kwaadheid.
Het zijn allemaal voorbeelden
waarbij de Heilige Geest weer zo snel mogelijk wegvliegt.

Maar er zijn ook voorbeelden van
waar de Heilige Geest zich thuis voelt.
De zogenaamde negenvoudige vrucht
van de Heilige Geest.
Die zijn zo mooi dat ik ze heel langzaam
nog eens wil voorlezen.
Hooft u maar!
Ze klinken werkelijk als muziek in de oren.
'Liefde, blijdschap, vrede,
geduld, vriendelijkheid, goedheid,
trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.'
Dat zijn allemaal dingen waar de Heilige Geest
zich thuis voelt.
Daar kan de Heilige Geest werken.

Ik hoop zo dat dit Hoogfeest van Pinksteren
ons aanmoedigt
om oog te krijgen voor het ervaren van de Heilige Geest.
Probeer eens, alsof u in een zeilbootje zit,
om de wind van de Heilige Geest in uw zeilen op te vangen.
En één ding mag u dan zeker weten:
De Heilige Geest zal u altijd in de richting
van Jezus Christus blazen.
Of probeer eens samen met andere mensen enthousiast te worden,
aanstekelijk te zijn voor elkaar.
Of probeer eens niet zoveel moeilijke woorden te spreken,
maar vooral vanuit het hart. Zalig Pinksteren.