

Zondag 12 B

Sint Bavo (Heemstede)

Zondag 20 Juni 2021

1. In 1986 werd er op de zeebodem in de buurt van het oude Kapernaüm een verrassende ontdekking gedaan. Er werd een boot gevonden die in de tijd van Jezus' bediening op deze zee heeft gevaren.

Jaren met minder neerslag dan normaal, gevolgd door de hete zomer van 1985, hadden een zware tol geëist van de Zee van Galilea. Twee broers uit een nabijgelegen kibboets zagen dat als een schitterende kans om naar verborgen schatten te zoeken. Terwijl ze over de modderbanken liepen, vonden ze enkele bronzen munten en een paar oude spijkers. En toen zagen ze het — een ovale omtrek in de modder, die de plaats aangaf waar een oude boot begraven lag. Ze hadden inderdaad een schat gevonden!

Zowel koolstofdatering als de munten die op die plek werden gevonden, brachten archeologen tot de conclusie dat de vondst uit de eerste eeuw v.Ch. of de eerste eeuw n.Ch. dateerde.

Toen het nieuws over de ontdekking zich verbreidde, kreeg het vaartuig de bijnaam 'de boot van Jezus'. Natuurlijk dacht niemand serieus dat juist deze boot door Jezus of zijn discipelen was gebruikt. Maar de ouderdom van de boot en de overeenkomsten met de boten die in de evangelierverslagen worden beschreven, maken hem interessant voor zowel historici als bijbelgeleerden.

De boot is 8,2 meter lang en 2,3 meter breed. Kennelijk was de boot oorspronkelijk uitgerust met één vierkant zeil. De vier roerriemen duiden erop dat hij op zijn minst een vijfkoppige bemanning gehad moet hebben: vier roeiers en een stuurman. Maar het vaartuig kon meer dan het dubbele van dat aantal mensen vervoeren. De Galilese boot zal ongetwijfeld een achterdek hebben gehad voor het opbergen van grote visnetten. Onder de planken bood dat dek een enigszins afgeschermd plaats waar vermoeide vissers even konden rusten.

2. Jezus zit in de boot met zijn leerlingen. Dit de eerste keer dat Hij, vanaf de Joodse kant van het meer van Galilea, oversteekt naar de andere kant, die hoofdzakelijk heidens is. Hij wordt vergezeld door een kleine vloot van bootjes. Er steekt een storm op, het is nacht en de boten raken elkaar kwijt. De leerlingen schrikken hevig, doodsbang hun leven te verliezen. Maar Jezus slaapt, de apostelen maken Hem wakker en Hij stilt de storm en redt hen van verdrinking.

In het Gardiner Museum in Boston hangt een schilderij van Rembrandt met de titel 'De storm op het meer van Galilea'. Het is Rembrandts interpretatie van deze gebeurtenis. Het toont paniek op de gezichten van de apostelen, terwijl hun boot door een hoge golf wordt opgetild en op het punt staat om in het water te storten. Twee van de leerlingen proberen Jezus wakker te maken. Maar als je beter kijkt, zal je zien dat er iets niet helemaal klopt. Er staan teveel mensen op het schilderij. Dus je telt ze. Het zijn er veertien. Er zouden er maar dertien moeten zijn (de twaalf apostelen en Jezus). Maar in plaats daarvan zijn het er veertien. Dan zie je dat een van de mannen in de boot Rembrandt is. Hij heeft zichzelf in beeld gebracht. Hij heeft zichzelf in hetzelfde schuitje geplaatst.

Dat is precies wat we ook moeten doen. Het is de manier waarop we deze tekst moeten lezen. Toen de storm opstak, sliep Jezus in de boot. We zitten in de boot met Jezus, vol vertrouwen maar toch bang. Het leek erop dat we deze storm alleen moesten doorstaan. De angst die ze hadden, is dezelfde angst die we allemaal hebben als we met een crisis worden geconfronteerd.

3. We ervaren allemaal verschillende soorten hevige stormen in ons leven: fysieke stormen, emotionele stormen en spirituele stormen. We zullen niet vergeten dat Jezus altijd bij ons is in de boot van ons leven. Jezus wil dat het besef groeit, dat wij steeds in Gods hand zijn. God bewaart ons niet altijd voor het lijden, maar Hij bewaart ons wel in het lijden. Als we Hem erom vragen, zal Hij ons vrede geven in onze stormen van twijfel, spanning, verdriet, lijden en zorgen over onszelf, over degenen die we liefhebben.

Onze liefdevolle God is ook een almachtige God. Hij zal de zee voor ons kalmeren als we op Hem vertrouwen. God vergeet ons niet, ook al denken we dat Hij slaapt. Hij wil ons brengen tot verwondering: "Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water Hem gehoorzamen". Deze verwondering brengt de apostelen tot geloof, want alleen God heeft de macht over storm en wind. Dit wonder laat zien dat niets de Kerk kan schaden zolang de verrezen Heer met haar is; en ook dat Jezus, rustend in onze levensboot, altijd klaar staat om ons te helpen in de stormen van het leven als we erom vragen: "Zie, die vertrouwen op de Heer, vernieuwen kracht en slaan hun vleugels als adelaars uit" (Jes 40:31).

Hij is met ons in de boot van ons leven