

14 B 2021

OLV Hemelvaart (Heemstede)

Zondag 4 Juli 2021

In de drie jaren van zijn openbaar leven bezocht Jezus de steden, de synagogen en vele huizen van families in de hele regio. De Evangelieën vertellen met grote eenvoud hoe Hij zich aanpaste aan de goede of slechte gezindheid van degenen die Hem ontvingen. Het bezoek aan Nazareth is een van die bezoeken. Laten we eens kijken naar enkele bezoeken van de Heer, hoe Hij en degenen die hem verwelkomden, handelden.

1. Het eerste bezoek was te Kana voor een bruiloft. Op verzoek van zijn moeder verricht hij zijn eerste wonder om het jonge echtpaar en de gasten blij te maken. *"En zijn leerlingen geloofden in Hem"*, zegt het evangelie (Joh 2). Hij is bron van blijdschap.

Aan het begin van zijn openbare leven bood hij aan een honderdman te bezoeken die hem vroeg zijn knecht te genezen. Die officier spreekt hem nederig en met groot geloof aan. De Heer schenkt de dienaar gezondheid en prijst het geloof van de krijgsman: *"Voorwaar, Ik zeg u: bij niemand in Israel heb ik een zó'n groot geloof gevonden"* (Mt 8). Hij heeft een hart vol medelijden.

Hij bezoekt het huis van zijn leerling Petrus en geneest zijn schoonmoeder. Dan geneest hij veel zieke mensen die naar het huis komen (Mk 1). Hij is bron van heil.

Jezus roept Levi -Mattheus- en bezoekt zijn huis. Op het feest spreekt hij de bekende zin uit: *"Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken."* Hij brengt vreugde aan de "tollenaars en zondaars" die bij die maaltijd zijn verzameld (Mk 2). Hij is de vergiffenis zelf.

Hij gaat naar een stad, naar Gedara, en bevrijdt een bezetene. De bewoners van het dorp werden door vrees bevangen en vragen Jezus hun streek te verlaten. De Heer gaat weg zonder een woord te zeggen (Mk 5). Hij is de teken van weersproken.

De bewoners van een dorp van Samaria wilden Hem niet ontvangen. De apostelen zijn erg boos daarover maar de Heer heeft hier geen last van en vervolgt zijn weg (Lk 9). Hij is de vreemdeling.

Jairus, de overste van een Synagoge vraagt hem om naar zijn huis te komen en zijn ernstige zieke dochter de handen op te leggen. *"Wees niet bang, maar blijf geloven"*, zegt de Heer. Hij gaat naar zijn huis toe en brengt het meisje weer tot leven. Hij verlaat het huis met grote eenvoud. (Mk 5). Hij is het leven en de bron van leven.

Hij bezoekt zijn stad Nazareth. Hij zegt daar ook de beroemde zin: *"Een profeet wordt overal geëerd behalve in zijn eigen stad"*. (Mt 13). Vanwege hun verontrust en ongeloof kan Jezus daar niets doen en verlaat Nazareth, waar hij niet meer terug zal keren. Hij is de profeet die wordt weersproken.

Hij bezoekt Jericho, waar Hij de blinde Bartimeüs weer ziende maakt. *"Ga, uw geloof heeft u genezen"* zegt de Heer. (Mk 10) Hij is het licht der wereld. In Jericho bezoekt Hij het huis van Zacheüs en zeg de beroemde zin: *"vandaag is dit huis heil ten deel gevallen"* (Lk 19). Hij is de vredevorst.

Vaak aanvaardt Hij uitnodigingen van Farizeeën. Deze nodigen Hem uit uit nieuwsgierigheid of om hem op de proef te stellen. Hij laat de kans niet voorbijgaan om ze iets te leren: *"haar zonden zijn haar vergeven, al waren ze vele, want zij heeft veel liefde betoont"* (Lk 7) zegt Hij in het huis van de Farizeeër Simon de melaatse. *"Al wie zichzelf verheft zal vernederd, en wie zichzelf vernedert zal verheven en worden"*, aan tafel bij een van de voornaamste Farizeeën (Lk 14). Hij is de wijsheid van de Vader.

2. Jezus keek naar zijn medemensen op goddelijke wijze, met de ogen van kinderen: hij keek naar het hart en niet naar de buitenkant: *"Hij wist wat er in de mens stak en daarom was het niet nodig dat iemand Hem over de mens inlichtte"* (Joh 2, 25) schrijft Johannes. De mensen uit Nazareth keken naar het uiterlijk en lieten zich leiden door hun vooroordelen over Jezus. Laten wij het voorbeeld van de Heer proberen te volgen, niet naar het uiterlijk te kijken maar naar het hart.

We zien hoe hij de vrijheid van mensen respecteerde en was altijd open om met allemaal te spreken en op hun vragen antwoord te geven. We zien dat hij niet verbitterd werd als hij niet werd geaccepteerd en rustig zijn verkondiging van het evangelie en zijn werken van naastenliefde bleef doen. Moge Hij ons ook maken tot instrumenten van vrede.

We zien hoe Jezus' kracht om te genezen, te heiligen en te redden afhing van het hart en het geloof van degenen die met hem in contact kwamen. Geloof of het gebrek daaraan bepaalde

zijn macht om te helpen: het is geloof waardoor Gods kracht effectief kan zijn in ons en in onze wereld. Jezus spreekt altijd tot ons op zo vele wijzen: door anderen, door de gebeurtenissen in ons leven, door de Kerk, in onze wereld. Het geloof schenkt ons het vermogen om Jezus steeds meer te herkennen in het gewone, het alledaagse. Laten we altijd leven vanuit het geloof: daar ontdekken wij de aanwezigheid van de Heer in het leven en zijn in staat om Hem te ontvangen in ons hart. Amen.