

## Zeventiende Zondag door het Jaar B

Vogelenzang en Bennebroek  
Zaterdag 24 en Zondag 25 Juli 2021

De lezingen uit het Marcus evangelie van deze liturgische Jaar B worden zes zondagen lang onderbroken door lezingen uit het zesde hoofdstuk van het evangelie van Johannes, het hoofdstuk over het Brood des levens. Dat toont aan dat dit een van de belangrijkste openbaringen van de Evangeliën is.

Johannes 6 begint met de vermenigvuldiging van de broden en de vissen. Er worden zinnen gebruikt die bij het Laatste Avondmaal worden herhaald bij de vier Evangeliën: *"Hij nam, hij zegende, hij brak."* Elk evangelie verwijst dus naar de Eucharistie, naar het brood des levens, naar de goedheid van Jezus die bij ons wil blijven, ons wil begeleiden om ons tot instrument van zijn goedheid te maken dankzij de kracht van de Eucharistie die Hijzelf is.

1. Ik wil wat zeggen over drie elementen die in Johannes worden benadrukt en naar de Eucharistie verwijzen: het tijdstip van het mirakel, de groene weiden en de maaltijd en het bewaren van de overgebleven broden.

Het tijdstip van de vermenigvuldiging. Het evangelie van Johannes plaatst de vermenigvuldiging van de broden en de vissen op het moment van het Paasfeest van de Joden. Dus vanaf het allereerste begin van het evangelie van vandaag weten we dat Johannes over meer spreekt dan broden en vissen. Hij heeft het over de maaltijd van de christelijke gemeenschap, over de Eucharistie die Jezus bij de Paasfeest heeft ingericht.

Ten tweede, Psalm 23: *"de Heer is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij leidt me naar groene weiden, naar veilige wateren. Hij herstelt mijn kracht."* In het evangelie ziet Jezus de noden van de mensen. Hij laat ze rusten op het groene gras. Hij herstelt hun kracht met zijn voedsel. Dit gaat niet alleen over broden en vissen. Jezus voert een profetische handeling uit. Hij verzorgt de maaltijd waar Psalm 23 over spreekt, het banket van de Heer. Rond de tafel zijn al uw dierbaren, ook degenen die vele jaren geleden naar de Heer zijn overgegaan. Dit is de maaltijd van de Heer die we delen elke keer dat we de communie ontvangen.

Het derde element dat Johannes benadrukt, is het bewaren van de resten die overblijven. Wat we hier hebben is de bijbelse basis voor het behoud van de Eucharistie in onze tabernakels. De Eucharistie wordt bewaard zodat degenen die het feest niet kunnen bijwonen toch het Lichaam van de Heer kunnen ontvangen. Het wordt ook voor ons allemaal in het tabernakel bewaard om deze speciale tegenwoordigheid van de Heer te eren. We doen dit elke keer dat we in de kerk komen en knielen, en bidden voor het Heilig Sacrament. We doen dit wanneer wij bidden nadat we de communie hebben ontvangen.

2. Deze drie elementen die Johannes benadrukte, herinneren ons eraan dat God heeft voorzien in een maaltijd die veel groter is dan we ooit hadden kunnen hopen, of ons hadden kunnen voorstellen.

Een geestige verhaal dat ik heb gelezen en dat goed past bij onze overweging:

Paul Harvey (een beroemde Amerikaanse omroeper) vertelde over een 3-jarige jongen die met zijn moeder naar de supermarkt ging. Voordat ze naar binnen gingen, had de moeder bepaalde instructies voor haar kindje: *"Nu krijg je vandaag geen chocoladekoekjes, dus vraag er ook niet naar."* Ze zette hem in de supermarktkar en zo gingen ze de gangpaden op en neer. Hij deed het prima totdat ze bij de koekjessectie kwamen. Het zien van al die chocoladekoekjes was gewoon te veel en hij zei: *"Mam, mag ik wat chocoladekoekjes?"* Mam zei: *"Ik zei toch dat je het niet eens mocht vragen. Je krijgt er geen, dat is alles."* Ze liepen verder door de gangpaden, maar in hun zoektocht naar bepaalde items moest ze teruglopen en ze kwamen weer - in het koekjespad terecht. *"Mam, mag ik alsjeblieft wat chocoladekoekjes?"* Ze zei: *"Ik heb je gezegd dat je er geen kunt hebben. Ga nu zitten en wees stil."* Eindelijk kwamen ze aan bij de kassa. De kleine jongen voelde dat - het einde in zicht was, dat dit zijn laatste kans zou kunnen zijn. Hij stond op in de kar en riep met zijn luidste stem: *"In de naam van Jezus, mag ik wat chocoladekoekjes?"* Iedereen bij de kassa lachte en klapte. En die kleine jongen kreeg zijn chocoladekoekjes. En niet zomaar een pakket. De andere cliënten waren zo ontroerd door de uitbarsting van de kleine jongen dat hij en zijn moeder naar huis gingen met 23 dozen chocoladekoekjes.

Ja, zo vrijgevig is Jezus!!! Wij mogen ons afvragen:

Hoe goed is onze God? God is zo goed dat Hij voor ons allemaal een manier heeft gevonden om het eeuwige Pascha bij te wonen.

Hoe goed is onze God? God is zo goed dat Hij ons in zijn tegenwoordigheid leidt, de groene weiden van de Psalm, en ons met het Brood van de Hemel voedt.

Hoe goed is onze God? Hij is zo goed dat Hij voor ieder van ons een manier heeft gevonden om zich bij al zijn leerlingen aan te sluiten bij zijn Avondmaal.

Broeders en zusters: wij zijn pelgrims op aarde en de Heer begeleidt ons en sterkt ons met de grootste gave van zijn liefde die de Eucharistie is. Moeder Teresa van Calcutta schreef: "Wanneer je naar het kruis kijkt, begrijp je hoeveel Jezus je toen beschermde. Wanneer je naar de Heilige Hostie kijkt, begrijp je hoeveel Hij nu van je houdt!"

Gevoed door Gods Woord en door zijn Brood worden wij straks weggezonden om zelf door onze goedheid voedsel te zijn voor zovelen om ons heen. Blijven wij geloven in de goedheid, in het wonder van Gods Liefde, in Christus. Amen.