

Beste medeparochianen,
broeders en zusters,

Vandaag vieren wij het Hoogfeest van
Maria Tenhemelopneming.
In mijn preek voor dit Hoogfeest
wil ik met u eens gaan kijken
naar drie vrouwen in de Bijbel.

Allereerst Maria.
In de eerste lezing uit het boek Openbaring.
hoorden wij over een Vrouw
die op het punt stond te baren.
Wij denken dan natuurlijk direct aan Maria,
en haar kind Jezus.

En we hoorden ook over een vuurrode draak,
die probeerde dit Kind te verslinden.
En dan denken wij natuurlijk direct aan
Koning Herodes,
die probeerde om het Kind Jezus te doden
en daarom alle jongetjes tot twee jaar oud
in Bethlehem liet vermoorden.

Maar we hoorden ook in de eerste lezing
dat dit Kind meteen werd weggevoerd naar God.
En dat de Vrouw kon vluchten naar de woestijn.
En dan denken wij weer aan Maria en Jozef
en het Kindje Jezus,
hoe zij konden vluchten naar Egypte,
om te ontsnappen aan de moordende koning Herodes.

Maar de eerste lezing uit het Boek Openbaring
is door Johannes geschreven
niet alleen om terug te kijken naar het verleden,
maar juist om naar de toekomst te kijken.
Het is een visioen over de toekomstige dingen.

Dus dan zou de Vrouw niet alleen maar Maria zijn,
maar ook het hele gelovige Joodse volk
waaruit Maria is geboren.
En dan zou het Kind niet alleen Jezus Christus zijn,
maar alle christenen,
die in de strijd overeind zullen blijven.
En dan is de vuurrode draak niet alleen koning Herodes,
maar alle kwade aanvallen op gelovige christenen.

Maar dat houdt dan ook in
dat God ook ons zal bewaren voor de Boze,
zoals God Maria, Jozef en het Kind
spaarde voor koning Herodes.

Nu wil ik met u eens gaan kijken
naar een andere vrouw uit de Bijbel.
Namelijk, de eerste vrouw, Eva.
En daarvoor moeten we naar het scheppingsverhaal
van Adam en Eva.
Want opvallend genoeg zijn er heel veel raakvlakken
tussen Eva en Maria.

In de eerste lezing zagen we
bij Maria dus een vuurrode draak.
In het scheppingsverhaal zien we bij de eerste vrouw Eva
weliswaar geen vuurrode draak,
maar wel de slang.
De slang als beeld van hetzelfde kwaad als de vuurrode draak.
En helaas heeft deze slang Adam en Eva
tot de eerste zonde verleid.

Maar weet u wat ik nu zo mooi vind!
Na deze eerste zonde van Adam en Eva
gaat het nu direct ook al over allerlei beloften.
Beloften, dat het uiteindelijk allemaal weer goed zal komen.
Daar vergeten we wel eens naar te kijken.

Ik geef u een voorbeeld.

In dat verhaal dus van Adam en Eva
wordt de betekenis van de naam Eva uitgelegd,
namelijk:

Moeder van alle levenden.

*'En de mens Adam noemde zijn vrouw Eva,
omdat zij de moeder van alle levenden is geworden.'*

En dat vind ik zo bijzonder!

Door de eerste zonde van Adam en Eva
is de dood in de wereld gekomen.

De dood.

Maar nu wordt zij direct al
'de moeder van alle levenden' genoemd.

Alsof Adam al ver in de toekomst kon kijken.

en wist dat door zijn vrouw Eva
niet de dood het laatste woord zou hebben,
maar het leven.

Alsof Adam in zijn vrouw Eva
al iets van Maria kon zien,
uit wie Jezus uiteindelijk zou worden geboren.

En God zei in datzelfde verhaal tot Eva
direct na de zondeval:

Jouw zaad, of anders gezegd, één van jouw nakomelingen
zal de kop van de slang vermorzelen.

Met andere woorden:

één van jouw nakomelingen zal een eind maken
aan al het kwaad.

Wat een geweldige belofte.

En wij weten dat inderdaad

Jezus, de Zoon van Maria,
de kop van de slang zou vermorzelen.

Jezus heeft de dood vernietigd, het kwaad, de slang,
toen Hij stierf aan dat kruis op Golgotha.

Want God deed na drie dagen Jezus
opstaan uit de doden.

En toen werd de dood zelf vernietigd.

Dat is wat God toen al aan Eva heeft voorzegd.

En dan tot slot nog de derde vrouw
in mijn preek.

De Bruid.

Helemaal aan het einde van de Bijbel
vinden wij de Bruiloft van het Lam met de Bruid.
Maar wie is dan die Bruid?

Soms wordt de kerk wel eens de Bruid van Christus genoemd.

Een prachtig beeld natuurlijk van de kerk.

Op de voorgevel van de Kathedraal in Haarlem
staat zo mooi geschreven in het Latijn:
Sponsa Christi, de Bruid van Christus.

Maar er is ook nog een andere uitleg mogelijk.

Namelijk, dat wij als kerk

het Lichaam van Christus zouden zijn.

Christus het Hoofd en wij Zijn Lichaam.

En samen vormen wij dan met Christus: de Bruidegom.

En dan zou de Bruid

Gods geliefde volk zijn.

Dat oude Joodse volk, Gods oogappel,
waaruit Maria werd geboren.

En dan tot slot.

Bij Eva zagen we de slang!

Bij Maria de vuurrode draak!

Zien wij bij de Bruiloft van het Lam
ook nog het kwaad verschijnen?

Ik zou bijna zeggen: ja, helaas wel, onvermijdelijk.

De kop van de slang is dan wel vermorzeld,
maar zijn staart nog niet.

En zo moet eerst nog de stad Babylon worden vernietigd,
voordat de Bruid kan verschijnen.

De stad Babylon als symbool van alle kwaad.

Ook wel de 'hoer' genoemd.

Maar als dat is gebeurd
dan kan de Bruid verschijnen.
Het Nieuwe Jeruzalem.

En als je nu zeker weet
dat die Bruiloft eens zal komen,
is het des te meer de moeite waard
om nu vol te houden.
Hoe dan ook!
Ook al worden er overal om ons heen kerken gesloten,
en lijkt het geloof soms te verdwijnen,
ik wil bij die Bruiloft zijn van het Lam.
U toch ook!
Amen.