

## **Drieëntwintigste Zondag door het Jaar B**

OLV Hemelvaart (Heemstede)

*Zondag 5 September 2021*

De liturgie van de Mis van deze zondag is een oproep tot hoop en absoluut vertrouwen in de Heer. De profeet Jesaja verheft zijn stem om het volk te troosten dat in ballingschap leeft. Met Christus wordt de hele mensheid genezen; de wereld wordt in een nieuwe schepping veranderd.

Jezus nam die heiden terzijde buiten de kring van het volk. Hij raakte zijn oren en zijn mond aan en zei: "Ga open" Effeta. En de man vertrok terwijl hij lofprijzingen aan God uitte.

Dit is een *wonderverhaal*. Dit is een *verhaal met dooptonen*, want tijdens de doop raakt de priester de oren en mond van de neofieten aan en zegt: Ga open. Effeta.

Dit is een *verhaal over ons leven met de Heer*.

### **1. Jezus nam hem terzijde buiten de kring van het volk**

Vandaag neemt Jezus ons apart, weg van de menigte, weg van het lawaai van ons dagelijks leven. We krijgen een voorkeurs- behandeling. Ieder van ons mag met Hem alleen zijn.

Er is veel lawaai in ons leven maar niet alleen in de zin van geluid: de radio, de tv, de telefoon, de kinderen... maar er is ook lawaai, overlast, veroorzaakt door de voortdurende zorgen over de toekomst en ook over het verleden met zijn verdrietige momenten. Lawaai.

En Jezus nam die man weg van de menigte, weg van het lawaai. Hij nam hem mee naar een persoonlijke ontmoeting met Hem, met de Messias. Hij roept ons weg van de menigte, weg van het lawaai naar zijn stilte.

--Stil voor de Heer is zo belangrijk.

--Enkele ogenblikken in de kerk voor en na de mis,

--Rustig in onze huizen een beetje tijd met de Heer doorbrengen zodat Hij ons kan aanraken.

### **2. Raakte met zijn vingers zijn oren aan... Effeta (ga open!)**

Jezus wil ons aanraken.

Hij roept ons om te horen.

- Hoor de stille zachte stem die Elia hoorde, fluisterend dat God van ons houdt en een plan heeft voor ieder van ons: "Ook in het vuur was de Heer niet. Op het vuur volgde het suizen van een zachte bries. Zodra Elia dit hoorde, bedekte hij zijn gezicht met zijn mantel,..."

- Hoor de fluistering van Christus aan het kruis, die ons in de donkerste momenten van ons leven vertelt dat we hier samen met Hem doorheen zullen komen.

- Hoor de prachtige stem van de Heilige Geest die het liefdeslied van God zingt in onze harten.

- Hoor de stem van Maria, die ons geruststelt door te zeggen: "*Doe wat hij je zegt.*"

- Hoor de stem van ons geweten in ons, die ons roept tot het nieuwe leven van de liefde van de Heer,

- Hoor het Woord van God.

. Levend in de Bijbel,

. verkondigd in de Kerk,

. afgekondigd door de Kerk.

- . Afgekondigd door echtgenoten in hun voortdurende geschenken van zichzelf aan elkaar,
- . afgekondigd door ouders en grootouders, tantes en ooms, allemaal goede mensen, die zichzelf aan de kinderen geven, aan anderen die hulp nodig hebben,
- . verkondigd door kinderen in hun vreugdevol leven.
- . afgekondigd door de gepensioneerde die zich bezighoudt met de toekomst van anderen, niet alleen zichzelf.

Hij raakte de oren van de man aan en zei: "Ga open."

Hij raakt onze oren aan.

**3. Hij raakte zijn tong met speeksel aan. Vervolgens sloeg Hij zijn ogen ten hemel op, zuchtte en sprak tot hem: 'Effeta ', wat betekent: Ga open [...] des te luider verkondigen zij het.**

- Hij vertelt ons dat we niet bang moeten zijn om op te komen voor onze overtuigingen en onze levensstijl, zelfs als ons wordt verteld dat we niet in totale harmonie zijn met de moderne samenleving.

- Hij zegt dat Hij onze stemmen nodig heeft. Hij heeft ons nodig om te verkondigen dat Hij inderdaad leeft. De opstanding gaat door. We vieren zijn verrijzenis op zondag, zodat we de geestelijke kracht hebben om zijn leven te verkondigen.

- Hij opent onze monden om zijn lof aan de wereld te verkondigen.

Hij trok de man weg van de menigte.

Hij raakte zijn oren en zijn mond aan en zei: "Ga open."

En de man ging weg terwijl hij de liefde van God verkondigde.

Hij raakte hem aan.

Hij raakt ons aan.

Beste broeders en zusters, vandaag krijgen we de kans om ons te laten aanraken door Jezus want het belangrijkste dat Jezus ons geeft, is zijn lichaam en zijn bloed. Daarmee wil Hij in contact komen met ons. Wanneer we straks ter communie gaan, neemt Jezus ons apart en raakt ons met zijn liefde.

Mogen wij ook vandaag weer naar Hem luisteren en vol hoop en vertrouwen open staan voor wat God tegen ons zegt. Moge Jezus ook ons aanraken en zijn Effeta ook onze deuren en ramen wijd open zetten voor Hem en de medemens. Moge zijn woord van leven ons hart bereiken. Moge OLV ons bijstaan en altijd beschermen. Amen.