

“Ontmoeting”

EEN MARIAVIERING MET SAMENZANG

13 oktober 2021



Parochie van de H. Bavo - Heemstede

met medewerking van het Dameskoor

Lied: God groet U, zuiv're bloeme

God groet u, zuiv're bloeme,
Maria, maged fijn.
Gedoog dat ik u roeme:
lof moet u altijd zijn!
Als gij niet waart geboren,
o reine Maged vrij,
Wij waren allen verloren;
aan u beveel ik mij!

Maria lelie reine,
gij zijt mijn toeverlaat,
Zoals een klaar fonteine,
die nimmer stille staat,
Zo geeft gij ons genade
en staat uw dienaars bij:
Och, sta mij toch te stade;
aan u beveel ik mij!

O roosken zonder doren,
o violette zoet.
O bloemken blauw in 't koren,
wees mij, uw kinde, goed!
Vol liefde en gestadig,
ootmoedig zo zijt gij:
Och, wees mij toch genadig;
aan u beveel ik mij!

Begroeting

Inleiding

Wees gegroet
met de genade van God
de liefde van Jezus
en de wijsheid van de Geest.

Telkens opnieuw leven mensen
hier in de kerk óp
aan het moment van ontmoeting tijdens de vredeswens.
Je ziet het om je heen gebeuren:
mensen steken hun hand naar elkaar uit,
ze kijken elkaar aan
en wensen elkaar de vrede van Christus.
Hun gezicht en hun hele houding leeft op!

Vanavond hebben we aandacht voor een heel bijzondere
ontmoeting.

De ontmoeting van Maria en Elisabeth,
twee vrouwen in verbondenheid met elkaar,
uitgebeeld op de voorkant van ons boekje.
Beiden zijn zij draagster van nieuw leven.

Voor beide vrouwen komt het nieuwe leven onverwacht.
Elisabeth, niet meer op een leeftijd om kinderen te krijgen,
wordt de geboorte aangezegd van Johannes,
die later de Doper' genoemd zal worden.
En Maria, haar jonge nichtje
zal draagster zijn van Gods Zoon.
Moge de ontmoeting van deze twee vrouwen
in ons doorwerken,

ons openen voor de ontmoeting met elkaar
en met de eeuwige God.

Lied: Gebenedijd zijt gij

Gebenedijd zijt gij!
En onder al de vrouwen,
't Zij wien of waar dat 't zij,
Eerbiedig aan te schouwen;
Gebenedijd zijt gij!

Refrein:
O Moedermaagd,
die Jezus draagt,
Eerbiedig aan te schouwen,
Gebenedijd zijt gij!

Gebenedijd zijt gij!
Vóór eeuwen uitverkoren,
Gij Moeder, ook van mij,
Daar God is uit geboren;
Gebenedijd zijt gij! Refrein

Gebenedijd zijt gij!
Naast u en is er gene
Van zondén schulden vrij,
O onbevlekt' allene,
Gebenedijd zijt gij! Refrein

Gebed

Heilige en barmhartige God,
in de blijde ontmoeting van Maria en Elisabeth
mogen wij ervaren hoeveel mensen
voor elkaar kunnen betekenen
en hoe Uw toekomst wortel schiet in ons bestaan.
Wij danken U met heel ons hart dat
wij weer onbekommerd samen kunnen komen
in de kerk en in ons dagelijks leven.
Wij danken U ook dat wij weer samen mogen zingen
om zo, net als Maria, uiting te kunnen geven
aan onze vreugde elkaar weer te ontmoeten.
Wij vragen U
geef ons het geloof van Maria en Elisabeth,
en maak ons tot mensen die Uw Naam eerbiedigen
en die vrede brengen in deze wereld.
Dat bidden wij U omwille van Jezus,
geboren uit Maria,
Uw gezalfde en onze Redder, amen.

Lied: O, reinste der Schepselen

O reinste der scheps'len, o moeder en maagd
gij die in uw armen het Jesuskind draagt.
Maria aanhoor onze vurige bee,
geleidt ons door 't leven, o sterre der zee.
O sterre der zee, o sterre der zee,
geleidt ons door 't leven, o sterre der zee.

Bedreigen ons noodweer of storm op ons baan,
is 't scheepje onze zielin gevaar te vergaan.
Bedaar, o Maria, de strom op uw bee,
stort hoop ons in 't harte, o sterre der zee.
O sterre der zee, o sterre der zee,
stort hoop ons in 't harte, o sterre der zee.

Maria als gij onze schreden geleidt,
schenkt gij ons uw licht en uw zegen altijd.
Dan landen wij veilig ter Hemelse ree
en danken u eeuwig, o sterre der zee.
O sterre der zee, o sterre der zee.
en danken u eeuwig, o sterre der zee.

Uit het heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas, hoofdstuk 1, vers 30-45

Maar de engel zei tot Maria: 'Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen.' Maria echter sprak tot de engel: 'Hoe zal dit geschieden, daar ik geen gemeenschap heb met een man?' Hierop gaf de engel haar ten antwoord: 'De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God. Weet, dat zelfs

Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen en, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand; want voor God is niets onmogelijk.'

Nu zei Maria: 'Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.' En de engel ging van haar heen. In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Judea. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest en riep met luide stem uit: 'Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken, dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft, dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.' En Maria sprak: 'Mijn hart prijst hoog de Heer, van vreugde juicht mijn geest'.

Woord van de Heer

allen: Wij danken God

Lied Magnificat, Danklied van Maria

Allen: Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade
naar allen die eerbiedig met Hem leven,
want geweldig is mijn God.

Ik zing van ganser harte voor de Heer,
ben opgetogen om mijn God, de Redder.

Want Hij had oog voor mij, zijn dienaars,
maar wie ben ik dat Hij mij heeft gevraagd.

Nu mag ik mij voortaan gelukkig prijzen,
dat Hij zo grote dingen aan mij deed.

En alle eeuwen stemden met mij in,
de Heer is machtig en zijn Naam is heilig.

Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade,
naar ieder die eerbiedig met Hem leven.

Genade is zijn kracht, maar alle hoogmoed,
al onze eigenwaan ontmaskert Hij.

Alle machthebbers stoot Hij van hun tronen,
arme en kleine mensen maakt Hij groot.

Wie honger hebben geeft Hij overvloed,
en rijken stuurt Hij heen met lege handen.

Altijd is hij zijn volk nog trouw gebleven,
altijd bezorgd om Israël, zijn dienstknecht.

Zo had Hij het beloofd aan onze vaders,
aan Abraham en aan zijn volk voorgoed.

Allen: Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade
naar allen die eerbiedig met Hem leven,
want geweldig is mijn God.

Voorbede:

Bidden wij tot Maria als 'Koningin van de vrede', 'Troosteres van de bedroefden', 'Zetel van wijsheid', 'Moeder van Barmhartigheid', 'Deur van de hemel'

Maria, jij wordt aangeropen als 'Koningin van de vrede':
inspireer al wie zich inzet voor vrede,
zowel in het klein als in het groot.

Maria, jij wordt aangeropen als 'Troosteres van de bedroefden':
dat zij die bedroefd zijn bij jou steun en kracht mogen putten
om hun lijden te dragen.

Maria, jij wordt aangeropen als 'Zetel van wijsheid':
geef aan zoekende mensen de wijsheid te onderscheiden wat
belangrijk en onbelangrijk is in het leven.

Maria, jij wordt aangeropen als 'Moeder van barmhartigheid':
dat wij ons met een warm hart inzetten voor elkaar en steun
bieden aan hen die het nodig hebben.

Maria, jij wordt aangeropen als 'Deur van de hemel':
mogen onze geliefde overledenen, net zoals jij vertoeven in de
hemel.

Maria, vanuit ons vertrouwen in jou hebben we gebeden. Naar
jouw voorbeeld willen wij ons hiervoor inzetten.

**Wij sluiten deze gebeden af met het samen bidden van een
tientje van de rozenkrans.**

Lied: Ik groet U vol genade

"Ik groet u vol genade", sprak d' engel Gabriël,
de bron van uw genade is God, Emmanuel.

Want onder alle vrouwen zijt gij gebenedijd;
gelukkig die aanschouwen in dank uw heerlijkheid.

En meer nog zijt gezegend de vrucht van uwe schoot;
door Hem zijn wij genezen van een volkomen dood.

Gods moeder, wil ons horen: bid dat wij zondaars groot
voor God niet gaan verloren in 't uur van onze dood

Ter overweging:

Af en toe
komen ze op mijn weg.
Mensen
die mij omringen
met hun warmte,
woorden spreken
die gloeien.
Woorden van vuur,
mensen die mij hoop geven
mij weer bezielen.
Af en toe God,
komen ze op mijn weg
mensen die hartveroverend
mens voor me zijn,
lichtende gestalten
van U.

(Hans Bouma)

Lied Hoort hoe God met mensen omgaat

Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe Hij zijn belofte houdt,
die de mens van den beginne
adem geeft en staande houdt.

Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe Hij onze Schepper is.
Die ons maakt tot zijn getuigen,
dragers van zijn beeltenis.

Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe Hij ons een dienaar zond.
Die met liefde als zijn wapen
ons voorgoed aan zich verbond.

Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe wij hem ter harte gaan.
Die ook hier tot ons zal spreken
als wij vragen naar zijn naam.

Zegen

Vrede voor allen die als Elisabeth
wachten op het wonder
dat ons thuis staat te gebeuren.

Vrede voor allen die als Maria
op reis gaan om te verhalen
van Gods wondere daden.

Vrede voor ieder van jullie,
waar je ook gaat of staat
en dat je overal mag zijn
in de aandacht van onze God

die Vader is, Zoon en heilige Geest.
Amen.

Lied Salve Regina

Salve Regina, Mater misericordiae:
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii Hevae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende.
O Clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Wees gegroet, koningin, Moeder van barmhartigheid,
ons leven, onze vreugde, onze hoop, wees gegroet.
Tot u roepen wij, ontheemde kinderen van Eva.
Naar u zien wij uit in onze nood,
in ons heimwee naar het verre paradijs.
wil daarom uw ogen vol goedheid op ons richten
en ons, pelgrims, het uitzicht geven op Jezus,
de gezegende vrucht van uw schoot.
O goedertierene, o liefdevolle,
o toegenegende maagd Maria.