

Beste medeparochianen,  
broeders en zusters,

Het evangelieverhaal van vandaag  
wordt ook wel genoemd  
het verhaal van de rijke jongeling.  
Een rijke jongeman die van Jezus te horen krijgt:  
'Ga verkopen wat je bezit  
en geef het aan de armen  
en kom dan terug om Mij te volgen.'  
En vervolgens horen we dan  
dat de jongeman afhaakt  
en wegloopt.  
Hij was namelijk erg rijk!  
Wel, eerlijk gezegd ben ik een beetje bang  
als wij dit verhaal zo horen,  
dat wij misschien ook wel zullen afhaken.

Daarom wil ik u eerst twee verhaaltjes vertellen  
die wel goed aflopen.  
Allereerst Henry Nouwen.  
De bekende Nederlandse priester  
die hoogleraar werd aan de Harvard universiteit  
in Amerika.  
Een man, misschien niet zo rijk aan geld,  
maar wel zeer rijk aan intelligentie.  
Zeer rijk zelfs!  
De collegezalen zaten altijd stampvol  
als Henry Nouwen les gaf.  
De studenten hingen aan zijn lippen.  
En toch gaf het Henry Nouwen  
geen echte voldoening.  
Hij bleef maar zoeken naar, zeg maar,  
'het geheim van het leven'.

En uiteindelijk vond hij dat,  
toen hij ging wonen in een huis  
waar gezorgd werd voor zwaar gehandicapte mensen.

Daar kreeg Henry Nouwen de zorg  
voor een jongeman, Adam.  
Adam kon niet lopen, kon niet zelfstandig eten  
en kon zelfs niet praten.  
Maar in dat huis leerde Henry Nouwen  
het geheim van het leven.  
Daar leerde hij wat echte liefde was.

Kortom, Henry Nouwen heeft  
al zijn rijkdom aan intelligentie  
achter zich gelaten,  
om in alle eenvoud in dat huis  
het geheim van het leven te ontdekken.  
En tenslotte heeft Henry Nouwen  
met al zijn boeken over wat hij daar had geleerd,  
misschien wel meer mensen bereikt  
dan al die studenten in die volle collegezalen in Amerika.

Nog één kort verhaaltje dat ook goed afloopt!  
Dominee priester Hans Schouten.  
Ik heb zijn naam wel vaker genoemd.  
Deze dominee priester Hans Schouten heeft mij ooit  
op de weg van het priesterschap gezet.  
Maar goed, deze Hans Schouten was dus jarenlang  
dominee in de Gereformeerde kerk.  
Maar altijd wist hij: dat is het toch niet!  
Toen hij 80 jaar oud was,  
moet je nagaan, 80 jaar oud,  
toen pas durfde hij de stap te zetten  
om katholiek te worden en werd hij ook priester.  
Maar dan ben je wel 80 jaar oud.  
Heeft dat dat nog zin?

Nou, ik zal u zeggen,  
hij heeft nog vijf volle jaren, tot aan zijn dood toe,  
keihard gewerkt als priester.  
De vieringen die hij deed, zaten altijd stampvol.  
Mensen kwamen van heinde en ver.

En hij heeft vele lezingen gegeven in Amsterdam  
en vele voordrachten voor radio Maria.  
Hij heeft de Protestantse kerk,  
die op zich genomen toch een goede kerk is,  
toch achter zich gelaten  
om zo te kunnen kiezen voor  
waar hij altijd ten diepste naar had verlangd:  
de katholieke kerk.

Nu terug naar het verhaal van de rijke jongeling.  
Wie was deze rijke jongeling?  
Ik denk dat hij gewoon een leuke jongeman was.  
Hij hield zich keurig aan alle geboden.  
En interessant is ook  
dat dit het enige evangeliieverhaal is,  
waarin we lezen,  
dat Jezus deze jongeman ook echt graag mocht.  
Letterlijk staat er in de Griekse grondtekst:  
Jezus keek hem nog eens goed in de ogen  
en, zo staat er dan letterlijk:  
hield van hem!  
Dat is nogal wat!  
Jezus hield van deze rijke jongeling.  
Jezus mocht hem graag.

Wij beschouwen dit verhaal nog wel eens  
als een mislukking.  
Een jongeman die vastzat aan zijn geld.  
Maar hier staat dan toch maar  
dat Jezus van hem hield!

En zo zegt Jezus tegen hem:  
Eén ding ontbreekt je nog:  
ga verkopen wat je bezit  
en geef het aan de armen  
en kom dan terug om mij te volgen.'  
Maar helaas lezen we dan dat deze jongeman afhaakt.  
Zijn gezicht betreft en hij gaat teleurgesteld heen.

Maar... we weten niet  
hoe hij misschien toch nog later  
tot inzicht is gekomen.  
Ik persoonlijk denk namelijk van wel.  
Maar goed, het evangelieverhaal zelf  
vertelt dit niet.  
Het laat het einde open.

Maar het evangelieverhaal gaat  
op een andere manier nog wel door.  
Want als deze jongeman is weggegaan,  
volgt nu nog een nagesprek  
tussen Jezus en de leerlingen.  
En weet u wat nu zo bijzonder is!  
Jezus neemt het op voor deze rijke jongeling.  
Jezus valt hem niet af.  
Jezus zegt niet: wat een stommeling!  
Maar integendeel, Jezus neemt het voor hem op.  
En zo zegt Jezus:  
'Het is ook niet makkelijk, als je veel geld hebt,  
om het Koninkrijk Gods binnen te gaan.'  
En Jezus geeft zelfs een vergelijking  
die wij vandaag de dag nog steeds kennen.  
'Voor een kameel is het makkelijker  
door het oog van een naald te gaan  
dan voor een rijke  
in het Koninkrijk Gods te komen.'  
Jezus begrijpt dus blijkbaar maar al te goed  
hoe moeilijk het was  
wat hij aan deze jongeman vroeg.

Maar Jezus weet ook:  
eens zal er een moment kunnen komen,  
ook voor deze rijke jongeman,  
dat hij terug zal komen en zeggen:  
'Heer, ik kan het niet,  
het lukt mij niet mijn rijkdom op te geven.'

En toch geeft de rijkdom mij niet die voldoening  
die ik altijd heb gezocht.  
Help mij daarom mijn rijkdom los te laten  
om het ware geheim van het leven  
te kunnen ontdekken.  
Daar verlang ik naar!'

Ik persoonlijk denk dat dit verhaal zo zou kunnen aflopen.  
En weet u waarom ik dat denk!  
Wel, omdat er in het begin van dit evangelieverhaal,  
voordat deze jongeman dus ontdaan wegliep,  
toch al dat ene mooie zinnetje stond:  
'Jezus keek hem nog eens goed in de ogen  
en hield van hem!  
Alsof Jezus toen al wist hoe dit verhaal  
uiteindelijk zou kunnen aflopen.  
Amen.