

Beste medeparochianen,
broeders en zusters,

Een prachtig evangelie vandaag.
De genezing van een blinde bedelaar,
Bartimeüs.
Bar betekent: de zoon van.
Dus Bar-timeüs is de zoon van Timeüs.
Jezus heeft net het stadje Jericho bezocht.
Hij was samen met zijn leerlingen.
En nu gaan ze weer verder.
En de mensen zijn zo onder de indruk geraakt van Jezus
dat ze en masse met Hem mee blijven lopen.
Ze kunnen Hem nauwelijks meer loslaten.
Zo enthousiast zijn zij.

Maar onderweg passeren zij dan een blinde bedelaar.
De blinde bedelaar zelf kan natuurlijk niets zien.
Maar aan het geroezemoes om hem heen
hoort hij dat Jezus eraan komt.
En nu grijpt hij zijn kans
en begint hij luidkeels te roepen:
'Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij.'

De mensen om hem heen vinden dat maar niets.
Ze willen natuurlijk op Jezus
een zo goed mogelijke indruk maken
en ze vinden dat geschreeuw van zo'n bedelaar
maar hoogst ongepast.
En zo snauwen ze hem toe:
'Hou je mond.'
Maar hij begint alleen nog maar harder te schreeuwen.

En nu staat er een heel mooi zinnetje:
Jezus bleef staan.
En heel kort zinnetje.
Maar het betekent zoveel!

Het betekent dat dit geroep van deze blinde man
Jezus niet onberoerd liet.
Jezus bleef staan.

Ik moest even aan iets denken
wat ik ooit heb meegemaakt
toen ik nog op het seminarie zat.
We zaten met een viertal studenten in de auto
terug van het seminarie weer naar huis.
En één van de studenten reed toen mee
om nog een stukje mee te kunnen maken
van het huwelijksjubileum van zijn ouders.
Zijn moeder was wel al heel ernstig ziek.
Maar toen kreeg hij ineens een berichtje op zijn telefoon:
'Je hoeft je niet te haasten.
Moeder is net overleden.'

Je weet niet wat je meemaakt.
En weet u wat ik het vreemdste vond:
alles gaat gewoon door.
Degene die achter het stuur zat,
ja, die kan natuurlijk niet ineens
boven op de rem gaan staan.
Je zit midden op de snelweg!
En alle auto's om je heen rijden gewoon door.
Ik vond dat zo onwerkelijk.
Jouw wereld stort in.
En de wereld om je heen draait gewoon door.

Nou, bij Jezus gebeurt dat dus niet.
Als Jezus het roepen hoort van deze blinde bedelaar,
blijft Jezus staan.
Bijzonder, hè!
Zo is onze Heer.

En dan zegt Jezus:
'Roep hem eens hier.'
En nu zien we weer iets heel opvallends.

Eerst hadden de mensen deze blinde man toegesnauwd.
'Hou je mond!'
Het zal wel niet zo vriendelijk hebben geklonken.
Maar omdat Jezus nu aandacht heeft voor deze blinde man,
en zelfs blijft stil staan,
nu veranderen de mensen ook ineens
als een blad aan de boom.
En nu ineens zeggen ze poeslief tegen deze blinde man.
'Heb goede moed.
Sta op, Hij roept u.'
Ik moet er bijna om lachen.
Wat kunnen mensen ineens omslaan,
als één iemand het voor een zwakker iemand opneemt!

De blinde man is nu wild enthousiast.
Hij gooit zijn mantel af.
Hij wil door niets of niemand meer worden gehinderd!
Hij springt overeind
en komt naar Jezus toe.

En dan stelt Jezus een heel eenvoudige vraag.
Ook weer zo prachtig mooi.
Hoor u maar!
'Wat wil je dat Ik voor je doe?'
Een hele eenvoudige vraag.
Maar Jezus wil blijkbaar wel
dat deze blinde man zelf het antwoord geeft.

Stel dat Jezus deze vraag ook eens
aan ons zou stellen!
Wat zouden wij dan antwoorden?
En misschien zegt u nu:
'Nou, Jezus weet zelf toch wel wat ik nodig heb.
Hij is toch God, Hij weet toch alles!'
Of zoiets als: Jezus kan toch zelf wel zien
wat mij ontbreekt.'
Natuurlijk, maar toch wil Jezus dit
uit onze eigen mond horen.

En zo antwoordt deze blinde man heel eenvoudig:
'Rabboeni, maak dat ik zien kan.'

Tot slot:

Als ik met een aantal medewerkers een retraite geef,
dan is er ook altijd een moment in zo'n retraite
dat wij aan de deelnemers vragen
in een klein gesprekje één op één:
'Wat zou je willen dat Jezus voor jou zou doen?'
En weet u wat ik dan zo ontroerend vind!
De meeste mensen geven dan altijd
een heel eenvoudig antwoord.
Een antwoord dat precies past bij hun geloof.
Bijvoorbeeld een jongeman die dan heel ontroerend zegt:
'Ik zou zo graag een vriendin willen hebben.'
Of een ander die vraagt:
'Ik heb ruzie met één van mijn kinderen.
Ik zou zo graag willen
dat het weer goed komt.'

Zo meteen mogen wij de Heilige Communie ontvangen.
Dan mag u ook, heel eenvoudig,
in een één op één gesprek aan de Heer vragen:
'Rabboeni, maak dat ik zien kan.'
Natuurlijk zijn wij niet blind.
Daarom zouden wij kunnen vragen:
'Rabboeni, maak dat ik het weer toekomst zie!
Dat ik het weer zie zitten.
Ik zie zelf even geen uitweg meer.
Maar maak dat ik het weer op een of andere manier
zie zitten!'
Vraag iets dat past bij uw geloof!

En Jezus sprak tot de blinde man:
'Ga, uw geloof heeft u genezen.'
Terstond kon hij zien
en sloot hij zich bij Jezus aan op zijn tocht.
Amen.