

Beste medeparochianen,
broeders en zusters,

We hebben vandaag een prachtig evangelie:

Over de liefde!

En onze aandacht gaat dan natuurlijk direct uit naar:

Je naaste liefhebben als jezelf.

En vandaag de dag leggen wij ook nog eens
sterk de nadruk op dat laatste: jezelf liefhebben.

Want er staat duidelijk geschreven:

Je naaste liefhebben 'als jezelf'!

Voor ons een hele ontdekking!

Want in mijn jeugd moest je jezelf vooral wegcijferen.

Maar nu hebben we dus weer geleerd
dat je ook jezelf mag liefhebben.

Toch begint het antwoord van Jezus
aan één van de Schriftgeleerden
in het evangelie van vandaag
met nog iets anders.

Namelijk: God liefhebben.

Dat is iets waar wij vandaag de dag
eigenlijk geen idee meer van hebben.

Wat moet je je daarbij voorstellen:

God lief hebben?

En dan staat er eigenlijk nóg een zinnetje voor:

'Hoor, Israël!

De Heer onze God is de enige Heer.'

Weet u, dat laatste is voor de Joodse gelovigen
heel erg belangrijk.

God is één.

En als ik dat nu vertaal naar de liefde,
dan zou ik willen zeggen:

God is één en al liefde.

Alleen maar liefde.

In andere stromingen wordt wel eens gesproken
van yin en yan.
Een beetje van het een en een beetje van het ander.
Maar daar is bij God geen sprake van.
God is een en al Liefde.
Zoals de zon alleen maar warmte is en licht.
Zo is God alleen maar liefde.
Alleen maar Licht.
En in Hem is geen enkele duisternis.
Dus niet een beetje van het één
en een beetje van het ander.
Maar God is één.

Wat betekent dat: één en al Liefde?
Misschien mag ik u dat toelichten
met een heel mooi voorbeeld.
Het gaat over een Amerikaanse dominee,
die het evangelie bracht onder drugsverslaafden.
David Wilkerson.
Hij had het vertrouwen gewonnen van
jonge drugsverslaafden.
Kleine criminelen.
En op een gegeven moment was hij in gesprek
met twee van hen, twee bendeleiders.
En zo durfde hij tegen één van hen te zeggen:
'God houdt van jou en ik houd ook van jou.'
De tranen liepen over die jongen zijn wangen.
Dat had hij nou in zijn hele leven nog nooit gehoord.
Houden van!

En zo, met iets meer zelfvertrouwen
zei deze dominee dezelfde woorden
ook tegen die andere bendeleider:
'God houdt van jou en ik houd ook van jou.'
Maar deze jongen werd zo kwaad.

Hij pakte zijn mes en zette dat op de keel
van deze dominee en zei:

'Hou op met dat stomme gepraat.

Houden van!

Ik kan het niet aanhoren.

Als je dat nog een keer tegen mij zegt,
dan rijg ik je aan mijn mes.'

En toen antwoordde deze dominee
en ik denk dat hij het ook werkelijk meende:

'Al zou je mij in duizend stukjes snijden
dan nog zou ieder stukje van jou houden!'

Wel, dat is voor mij een voorbeeld van Gods liefde.

Eén en al liefde.

Die liefde is niet kapot te krijgen.

Die liefde kun je niet doven.

Zoals je het licht van de zon niet kunt doven!

God is één en al Liefde.

God is één.

Maar wat betekent nu dat wij God moeten liefhebben?

Wel, de apostel Johannes helpt mij hierbij.

Want Johannes zegt ergens in zijn brieven:

God liefhebben begint eerst met:

God heeft ons eerst liefgehad.

God begint.

En ergens anders zegt deze zelfde apostel Johannes:

Wij kunnen alleen maar liefhebben,

omdat God ons eerst heeft liefgehad.

God liefhebben betekent dus allereerst:

Durven geloven dat God ons eerst heeft liefgehad.

Ik moet dan altijd denken aan een vader

die zich in allerlei bochten wringt

om een eerste lachje van zijn pasgeboren baby te krijgen.

Een vader begint dus met zijn kind lief te hebben.

En die vreugde kennen we allemaal wel een beetje.
Als een kind naar je lacht,
wat kun je dan gelukkig zijn.
Ik denk dat God als hemelse Vader
ook er alles voor over heeft
om ons gelukkig te zien.
God begint!

Soms denk ik wel eens:
hoe zal dat zijn als ik eens in de hemel kom!
In het eeuwig Vaderhuis!
Best spannend!
Maar nu denk ik wel eens:
Waarschijnlijk zal God er dan alles aan doen
om mij op mijn gemak te stellen.

Misschien mag ik daar nog een vergelijking bij geven.
Ik weet nog goed dat mijn moeder
naar een verpleeghuis ging.
Nou, u kunt zich voorstellen:
dat is een hele stap.
Maar wij hoorden gelukkig tot onze geruststelling
dat in dat verpleeghuis
één van de verzorgsters dan twee dagen lang werd vrijgesteld
om alleen maar bij mijn moeder te zijn.
En zo was deze verzorgster dus
de eerste twee dagen continu bij mijn moeder.
Zelfs als mijn moeder sliep en onverwachts wakker zou worden
en niet zou weten waar zij was,
dan zou die verzorgster bij haar zijn.
Ik denk dat God ook zo voor ons wil zorgen
als wij eens in de hemel zullen zijn.
God doet er alles aan!
God begint!

Maar elkaar liefhebben kunnen wij wat makkelijker begrijpen.
Iedereen zal het er toch wel over eens zijn
dat wij elkaar moeten liefhebben.
Maar helaas, in de praktijk zien we toch maar al te vaak
hoe dat mislukt.
Ik denk dat dat komt
omdat wij het tweede gebod
te veel loskoppelen van het eerste gebod.
En dan kan wel lange tijd goed gaan,
maar tenslotte is het niet genoeg.
En daarom, als het elkaar liefhebben toch niet lukt,
moeten we eens kijken
of we ons toch niet meer moeten openstellen
voor Gods liefde.

En tot slot: hoe doen we dat dan?
Ik zou bijna zeggen:
heel eenvoudig.
Zoals we ons laten verwarmen door de warmte van de zon.
Je blijft dan niet binnen zitten.
Maar je gaat gewoon lekker naar buiten.
Meer hoeft je niet te doen.
Zo eenvoudig mogen wij ook
Gods warme liefde in ons hart ontvangen.
Zo eenvoudig!
En dan wordt iedereen vrolijk
en is het elkaar liefhebben
ook veel eenvoudiger.
Amen.